

GHF - Gästrikeidrottens Historiska Förening

Nr 1 april 2014

- Sekreterare Bo Nordlund, Strömsborgsvägen 8, 802 66 Gävle

- Redaktör och ansvarig utgivare. Kaj Annebrant, Uppsala -
018-51 38 18. E-post: kaj.annebrant@telia.com

23,5 km uppför – 2 400 höjdmeter i Italien



Ockelbolöparna Elov Olsson som vunnit Täby Extreme 50 miles, åtta mil, och Johan Lantz, 26:a i Stockholm Marathon och 14:e svensk, gjorde i oktober sin debut internationellt i trail – Skyrunnings världsseries 10-årsjubilerande final i hård konkurrens och svår, mycket utmanande terräng vid Gardasjön i Italien.

Elov, bilden, och Johan har från motionslöpare blivit svenska stjärnor på kort tid inom sporten – förhållandevis ny, Elov blev 50:e och Johan 33:a bland 300 tuffa löpare i en av finalerna upp- och nerför ett berg – 1621 meter: 1 mars i år utmanade de två än en gång sig själva i Trans Gran Canaria. 84 km, drygt 4700 höjdmeter och deltävling i Spanien Ultra Cup. Johan blev sexa, tvåa i klassen 18–29 år; Elov 19:e bland drygt 400 tävlande.

Anders Hedin i ljusst och tacksamt minne



Vi sörjer och saknar vår ordförande Anders Hedin. I januari var han med och ansvarade för vårt uppskattade program om Strömvallens historia. Strax senare kom det plötsliga budskapet från honom, att han drabbats av grym och obönhörlig sjukdom. Att livssituationen på nolltid dramatiskt förbytts. Så mycket han orkade upprätthöll han trots allt kontakten och lade sig vinn om vår verksamhet. Men till sist kom allvarsorden från honom: Räkna inte med mig vid årsmötet!

I Gästrikeidrottens Historiska Förening var vi förvåntansfulla och stolta, när Anders 2011 ställde upp som vår ordförande. Med råge uppfyllde han omedelbart all vår förväntan! Anders berättade gärna om sina upplevelser av idrott under pojkåren. Men också om hur han tidigt i ungdomen tog på sig uppgifter som ledare. Han var duktig på att berätta idrottsminnen från Gävle och att initierat diskutera idrotts historia och den idrottslitteratur han gärna läste

Hans ledarskap hade osedvanligt gott rykte med erfarenhet av ansvar för Brynäs IF, Gästriklands Ishockeyförbund och Svenska Hockeyligan. Tack vare sin positiva och öppna attityd stimulerade Anders styrelsearbetet. Han lanserade idéer och tog initiativ. Tack vare sin erfarenhet och insikt i idrottsrörelsen hade Anders naturlig auktoritet samtidigt som han vann förtroende, delegerade ansvar och litade på sina medarbetare. Som ordförande satte Anders sin prägel på våra uppskattade medlemsresor och våra idrotts historiska program. Särskilt resan till Leksand med ishockey som tema.

Att jobba i vår förenings styrelse vid sidan av Anders innebar såväl seriöst ansvar som gemyt och glädje. Han var en glad och god vän som vi plötsligt och ofattbart saknar men som lever kvar i ljusst minne. Svårt drabbad skrev Anders ändå tappert sina sista ordförandeord om vår förenings verksamhet och dess framtid, vilken han kanske befarade att han inte skulle bli delaktig i.

Ordföranden har ordet

Med idrottskafé på Stadsbiblioteket blev det lite av en rivstart på det nya året. Som vi skrev i förra medlemsbladet var avsikten att "fotboll" skulle vara tema för kvällen. Av olika orsaker så blev rubriken i stället "Strömvallen – Multiarena

sedan 1923". Det var något som lockade många åhörare. Vi kunde med glädje se hur lokalen fylldes till sista plats!

Vi har för avsikt att komma tillbaka med en fotbollskväll på Stadsbiblioteket i början av nästa år. Passar bra tidsmässigt, då Gästriklands Fotbollförbund fyller 100 år då. Kan bara konstatera att det finns hur mycket historia som helst att ösa ur!

Traditionell medlemsresa planeras äga rum i maj. Planen är att resan ska gå västerut! I skrivande stund kan jag inte säga mer. Kanske har vi inbjudan klar redan innan detta medlemsblad går i tryck! Spana längre fram i bladet! Det står inte på förrän det är dags för årsmöte torsdagen den 24 april, klockan.18.00.

Vi har börjat skissa på ett idrottskafé i Ockelbo till hösten. Temat är nästan givet, när vi pratar Ockelbo, nämligen basket. Det finns även massor av historia från att eldsjäljar på allvar drog igång sporten i slutet av 1950-talet och i början på 1960-talet. För en som var ung och med på den tiden är det en liten konstig känsla att nu konstatera att händelserna då nu har hunnit bli historia.

Men så är det bara att konstatera!

Vi berättade i förra numret att föreningen är lite husvill sedan Gästriklands Idrottsförbund flyttade ur lokalerna på Södra Kansligatan. Förbundet har numera utomordentligt trevliga och ändamålsenliga lokaler i Teknikparken. Vi har tillgång till konferensrum men tyvärr finns det inga arkivmöjligheter. Har någon av er i GHF tips om ett mindre förrådsutrymme?

Hör gärna av Er i så fall!

Apropå lokaler, så kommer det troligen att finns utrymmen för utställningsmaterial i de nya arenorna som byggs på Gavlehov, eller Sättraåsen, som vi äldre gävlebor envisas med att kalla området.

Vi får se vad det kan bli av det.

Med dessa ord hoppas jag på ett riktigt intressant och spännande verksamhetsår för Gästrikeidrottens Historiska Förening! Nästa år, 2015 är det dags för föreningens 25-årsjubileum.

ANDERS HEDIN

Innehåll i Nummer 1 april 2014

- 1 2,5 mil uppför och nerför
- 2 Anders Hedin i ljusst och tacksamt minne
- 3 Medlemsresa och Årsmöte
- 4 Minnenas afton om Strömvallen
- 5 Bo och Nils fick 84 lyssnare
- 6 Lite om Olympiader
- 7 Hofors AIF 90 år
- 8-9 Gästriklands Ol-förbund 60 år
- 10 "Orientering har varit min idrott"
- 11 Bästa gästrikidrottare 2013
- 12 GHF Bio med Lars-Vidar-filmer
- 13 En världsstjärna har lämnat scenen
- 14 Världsrekorden på Strömvallen
- 15 Sivertsson en av Brynäs största
- 16 Sop-Åke – legendarisk ledare
- 17 Boule – Så gick det till
- 18 Verksamhetsberättelsen 2013
- 19 Verksamhetsplan 2014-15
- 20 Kassörens ruta, Ekonomisk redovisning



Tionde årets **MEDLEMSRESA Vasaloppetsmuséet i Mora** **tisdag 20 maj 2014**

08.00 Avresa Gävle Resecentrum Hållplats Y

08.25 Påstigande Sandviken Resecentrum

09.00 Hofors Kiosken/rondellen östra infarten

På vägen till Mora blir det ett stopp för kaffe, fralla och bensträckare. Kanske, inte bestämt, tittar vi på något av intresse i samband med fiket. Vi beräknar anlända till Mora ca 12.00, där vi intager lunch. Därefter besöker vi Muséet med beräknad hemfärd ca 15.30.

300 kronor för allt!

Anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften kr 300/person till plusgiro 81 60 67-3, eller bankgiro 5602-3559. *Glöm ej att ange namn på inbetalningsblanketten!*

Frågor kan ställas till:

Curt Larsson 026-19 78 32 curt.larsson42@comhem.se

Lillemor Forsberg 026-19 24 26 gassarvet@telia.com

Bo Nordlund 026-61 88 99 bo.nordlund@telia.com

Välkommen till vårt årsmöte för 2013 **Gästrikedrottens Historiska Förening**

Torsdag 24 april klockan 19 00

Silvanum/Konstcentrum Gävle

Program om Gavlehov Arenaby

Idrott och friluftsliv, Bredd och elit, Ung och gammal!

Bo Rickegård Gävle Kommun/Gavlefastigheter berättar om projektet.

Årsmöte

Årsmöteshandlingar redovisas i medlemsbladet. Tag med !

GHF bjuder på kaffe/te och smörgås!

OBS! Styrelsen är tacksam om Du meddelar Din e-postadress till: curt.larsson42@comhem.se.
Därmed underlättar Du vår administration, medlemskontakt, och vi spar pengar.

Verksamheten i ord och bilder

FOTOGRAF: LARS-VIDAR STRÖM

Minnenas afton om StrömvalLEN drog stor publik

Det blev minnenas afton när GHF och SISU bjöd in till ett program på Gävle Stadsbibliotek med StrömvalLEns historia som tema. Många i den stora publiken var historiskt välkända idrottsprofiler i Gävle och hade skiftande personliga minnen från StrömvalLEN.

Unika filmer från StrömvalLEN

När GHF:s ordförande Anders Hedin hälsade välkommen 20 januari till 84 åhörare betonade han, att kvällens program ville visa StrömvalLEN som en multiarena sedan invigningen 1923. Långt innan detta moderna begrepp användes.

Lars-Vidar Ström inledde med en rad pärlor ur sitt unika filmarkiv. Givetvis fick vi en påminnelse om Guld-Henry och storhetstiden på StrömvalLEN, då Gefle IF med sitt ”korp-lag” från Gävle brandkår var bäst i världen på medeldistans.

En nyhet för många var nog Audun Boysens världsrekord på 1000 meter 1954. Ylva Lindberg, som på 1960-talet var Gävles damstjärna i löpning, kunde från sin plats i publiken se, hur duktig hon var i slungboll vid DM på StrömvalLEN 1954.

StrömvalLEN – även vinterstadion

Två filmsekvenser bekräftade StrömvalLEN som vinterstadion. Huga vann där sitt första SM i bandy 1939. En andra vinterfilm överraskade många med reportage från isracings 1954, då hela svenska eliten deltog med Eskil Carlsson som den främste. Han bosatte sig senare i Ockelbo.

GD/GIF olympiaden drog igång på StrömvalLEN i slutet av 1970-talet. I ett filmat samtal berättade männen bakom



Hans Ädel till vänster om Posa Serenius

idén: Bo Brügge, Mats Åkerlind och Erik Proos om den succé skoltävlingen var redan från början.

Idrotten före StrömvalLEN

Var idrottade man i Gävle före StrömvalLEN? Efter filmernas bevis om den mångsidiga verksamheten på StrömvalLEN, berättade Nils Frölander till bilder om den tidiga idrotten och var man höll till med den.

Ofta på stadens skolgårdar, särskilt vid dåtida militärskolan (Borgarskolan) och läroverket (Vasaskolan). Den svenska gymnastikens fader P.H. Lings brorson kom till läroverket som gymnastikdirektör redan 1867 och grundlade ett allmänt intresse för gymnastik och idrott bland stadens borgerliga ynglingar. Eftersom även skytte var angeläget för stadens ynglingar så inrättades populära Skyttegården.

Ungdomsfotboll från 1907

År 1907 startade Fanlagsserien i fotboll för stadens folk-skolor. Finalen spelades alltid på StrömvalLEN. Långt fram i tiden förblev serien en tradition och några i kvällens publik hade minnen av hur segrande lag med fanan i spetsen marscherade genom staden hem till sin skola.

Från Dammbron utanför Strömdalen och längs Gavleån fanns det gott om isbanor, där konståkning och spel med trissa eller bandy, som det snart hette, var populärt.

Särskilt fotboll och friidrott fick ordentlig fart, när Gävle stad gratis överlät till stadens idrott Matton-ska Vretarna 1903 och där anlades Strömdalens idrottsplats. 1915 var det dags för SM i friidrott i Gävle. Strömdalen byggdes då om med snabbare löparbanor och bättre publikplatser. Än så länge var Gävle-idrotten nöjd med Strömdalen.



Intresset var påtagligt stort för StrömvalLEns historia.

Verksamheten i ord och bilder

FOTOGRAF: LARS-VIDAR STRÖM

Strömvallen multiarena sedan 1923

Från sekelskiftet 1900 hade Isaac Westergren satt sin prägel på det mesta av idrott i Gävle.

Han blev mannen bakom verket, när kravet på en modern idrottsarena allt mera gjorde sig gällande. Han stod personligen för merparten av byggkostnaderna.

Tack vare goda ekonomiska förutsättningar och idrottsinstruktören Edvard Österbergs outtröttliga arbetsledning blev landets mest moderna idrottsarena utanför Stockholm verklighet i Gävle.

Invigningen av Strömvallen visades i ett unikt filmklipp från 1923 och i kvällens fortsatta program förklarade Bo Nordlund hur Gävle hade förutsättningar att bygga landets mest uppmärksammade idrottsarena vid sidan av Stockholms Stadion.

Bilder visade Erik Vestergrens klassicistiska och nordiska arkitektur med den unika läktaren i sten. Den ursprungliga idrottsarenan låg där vacker och harmonisk i sin närmiljö. Med andra bilder illustrerades Strömvallens genomgripande förvandling under årens lopp. Förvandlad till fotbollsarena har den anrika arenan, med undantag av läktaren och särskilt exteriören, blivit nästan omöjlig att känna igen i sin ursprungliga form.

Frïdrott med Gunder Hägg 1942

Historien om Strömvallen fortsatte med händelser och profiler genom åren. 1942 var såväl Gunder Hägg som hans förening Gefle IF temporärt avstängda på grund av Häggs penningersättning för ett lopp i Eskilstuna.

Gefle IF bad om nåd hos Riksidrottsförbundet och fick förlåtelse för att kunna genomföra sitt 60-årsjubileum med en Gunder-gala, som dock inför rekordpubliken mer än 9 200 åskådare slutade med ett mycket knappt missat världsrekord på 3000 meter.

Bandybilder bekräftade att Strömvallen varit vinterstadion och hemmaplan för Forsbacka IK under storhets-



Jan Hovdebo, Christer Carlsson och Lars Sandberg, idrottschef på Kultur- och fritidsförvaltningen,

tiden på 1950-talet. Det än idag gällande publikrekordet för Gästrikebandyn är 8 246 åskådare i en direkt avgörande seriefinal, då Forsbacka förlorade knappt mot Bollnäs GIF.

Strömvallens vänner

Men Strömvallens historia har handlat om mycket annat än idrott. Den något exklusiva föreningen Strömvallens vänner med 30 medlemmar äldre än 30 år arbetade under många år ideellt för mångsidig utveckling av arenan.

Häftiga affischer annonserade föreningens "Eldfester". De originella och festliga arrangemangen var under många år mycket populära attraktioner i Gävle. Redan i 1923 firade Gävle "Svenska Flaggans Dag" på Strömvallen. Vilket fortsatte långt in i modern tid. En del kommentarer och komplement från publiken avslutade en kväll, som verkligen bekräftade att Strömvallen varit som en multiarena genom alla år sedan 1923.

BO NORDLUND



Programledare Nils Frölander och Bo Nordlund, GHF.



Välkända idrottsprofiler fanns i den stora publikskaran på Stadsbiblioteket.

Lite om Olympiader

Olympiska spel kommer numer vartannat år och om drygt två år är det Rio de Janeiro, som står värd för sommarspelen, 120 år efter de första spelen i Aten 1896. I mitten av 1890-talet kom uttrycket ”Snabbare – Högre – Starkare” som blivit en form av valspråk för olympiader och gäller ännu.

Det finns många aktiva som vunnit mer än ett VM-guld, mer än ett EM-guld eller andra mästerskapstitlar och bland dem finns aktiva som gärna skulle byta bort alla sådana titlar mot att få vinna en olympisk medalj för att den markerar på ett visst vis att man är bäst.

1896 vann Thomas Burke 100 m på 12 sekunder, fyra år senare vann Francis Jarvis på 11 sekunder. Skulle den utvecklingen ha skett med resultatförbättring varje OS-spel skulle den senaste segraren Usain Bolt ha sprungit snabbare än ljuset och varit i mål innan han startat!

Vid spelen i Atlanta 1996 fanns tresteg för damer med på programmet för första gången. Segerresultatet 15.33 skulle räckt till seger i männens tresteg fram till och med 1928.

Resultatens förbättring är inget nytt. Träningssätt förbättras och förfinas, materialet förbättras i form av underlag och i olika former av material. Människan i sig har kanske inte ändrats även om bättre kost, bättre sjukvård, bättre bostäder, bättre undervisning, bättre kommunikationer och gjort att träning och tävling kan bedrivas oftare och hårdare.

Sommar-OS har haft sina kontroverser. 1936 i Berlin stod politiken i centrum. I Mexiko 1968 var det Black Power, 1972 i München politik med dödlig utgång. 1976 uteblev ju 26 afrikanska länder från OS i Montreal för att Nya Zeeland haft utbyte med apartheidregimen i Sydafrika, 1980 försökte USA bojkotta spelen i Moskva med fick bara med sig Tyskland och Norge av alla länder! Vid spelen i Los Angeles 1984 uteblev Sovjet och öststaterna utom Rumänien.

Efter det har det varit lugnt mot den formen av protester. I stället har motstånd kommit från miljöorganisationer och från invånarna i den stad som varit arrangör eftersom det alltid visar sig att kostnaderna blivit högre än beräknat och i slutändan drabbar skattebetalarna.

Sommar-OS är också fylld av både glädje och tragik. Etiopiern Abebe Bikila vann maraton i Rom 1960, där han sprang utan skor. Jag hade förmånen att uppleva delar av detta OS och såg honom springa. Fyra år senare vann han igen, då i Tokyo och med skor på fötterna. 1969 blev han offer för en bilolycka och repade sig aldrig och avled 1973.

Vid maratonloppet i Tokyo var japanske löparen Tsuburaya bronsmedaljör men begick sen harakiri (självdöd). Eftersom han ju varit säker på vinst och inte stod ut med att ha förlorat.

Till OS i Montreal 1976 kom ”Fjärilen från Ovest”, den rumänska gymnasten Nadia Comaneci. Hon utförde något som fick datorerna helt tappa fattningen! Hon fick 10 poäng i en av övningarna och som om detta inte var nog fick hon ytterligare fem tiopoängare. Ingen hade räknat med att någon skulle göra en så fulländad prestation. Därför hade datorerna inte programmerats för detta! Hon vann tre OS-guld och ytterligare två vid OS i Moskva 1980.

År 1924 i Paris slog amerikanaren Johnny Weissmüller till och vann tre OS-guld i simning och tog ytterligare två vid OS i Amsterdam 1928. Han var tillsammans med svensken Arne Borg den som dominerat simningen under 1920-talet. Under 1932 gick Weissmüller över till Hollywood och blev Tarzan med hela filmvärlden.

Vid OS i München 1972 satte många svenskar upp ett förväntat ansikte när man hörde att Ragnar Skanåker vunnit en av de allra första guldmedaljerna. Vem var han! Få hade hört om honom och än mindre att han tävlade i fripistol. Han

deltog i sju olympiader och vann då två silvermedaljer- och ett brons.

Finländaren Lasse Wirén blev OS-kung i friidrotten 1972 genom att vinna 5000 m och 10000 m. Det senare loppet blev dramatiskt, när han föll efter drygt 4000 m men inte gav upp utan reste och kom ikapp och vann och satte dessutom ett nytt världsrekord! Han kopierade denna bedrift vid OS i Montreal 1976.

Jag hade förmånen att se OS i Rom 1960 och det är något som man inte glömmer, den första olympiaden. En oförglömlig friidrottare var Wilma Rudolph, USA, som vann tre sprintguld och blev spelens ”omslagsflicka”. Hon slutade med idrott redan 1962 och blev politiskt engagerad i kampen för svartas rättigheter. Det gjorde förmodligen att hon inte blev inbjuden som gäst vid ett OS. Hon avled endast 54 år gammal.

I Rom såg jag Cassius Clay, senare Mohammed Ali, vinna sin första match och fick ju också guld i turneringen. Några av de spektakel han senare ställde till med i samband med sina matcher syntes inte till och få anade att det var en kommande stjärna. Det som var märkligast i turneringen var att italienarna nästan vann hur man än boxades – ordet hemmadomare fick ett ansikte. I Seoul 1988 var det samma sak – de sydkoreanska boxarna hade mycket svårt att förlora!

De finns också de som genom olika sätt att fuska försökt vinna en OS-medalj. Doping fick ett ansikte i Seoul när sprintern Ben Johnson, Kanada, visade sig vara dopad. Det är han inte ensam om och vid varje OS, så länge man gjort tester, har någon aktiv ertappats.

Den mest tragiska är kanske Stella Walsh som avslöjades efter 38 år! Hon föddes i Polen men kom som mycket ung till USA och blev där en mycket duktig friidrottare. Hon vann 100-metersguld 1932 i Los Angeles och tävlade hela tiden för sitt födelseland. 1970 blev hon en bankrånares offer i New York. Vid obduktionen visade det sig att hon inte alls var kvinna utan en man. Det hade hon varit hela livet!

En annan omtalad fuskare var den meriterade faktören och femkamparen Boris Onisjenko, Sovjet, vid OS i Montreal 1976. Han hade börjat närma sig 40 år och en OS-medalj fattades. I en lagmatch i värja mot England fick han träffar noterade, trots att man med blotta ögat kunde se att det inte var så. Elektroniken hade inget fel. Då undersöktes hans värja och i handtaget hade Boris Onisjenko, mycket fiffigt, gömt en strömbrytare som gjorde att han kunde signalera träff trots att det inte var så. Stor skandal och han fick åka lastbåt hem. Han hade en strålande militärkarriär bakom och framför sig men av detta blev intet och han fick försörja sig som taxichaufför i Kiev.

Vem är då den bästa sommarolympiern? Omöjligt att säga – hur jämför man en topprestation i kula mot en liknande i bröstsim! En av de stora är Fanny Blankers-Koen, Holland. Hon deltog i OS i Berlin 1936 som ung och sedan gick det tolv år till nästa OS i London. Hon var då trettio år och vann guld på 100 m, 200 m, 80 m häck och stafett. Hon hade världsrekord på 100 m, längdhopp, höjdhopp, femkamp och 80 m häck och dessutom världsrekord på några yard-distanser. Hon avslutade sin karriär vid EM i Bryssel 1950 med tre guld och sedan slapp konkurrenterna ”gamlingen”. 1999 utsågs hon till 1900-talets främsta friidrott Kvinna.

Om ett par år dags för nya spel och vi kommer med stor sannolikhet att få se glänsande prestationer i alla grenar. Länder som Irak, Iran, Afghanistan med flera kommer att närma sig världstoppen och prestera bättre än vad de gjort tidigare för en sådan utveckling går inte att stoppa!

LARS WICKSTRÖM

Hofors AIF 90 år

Omkring 1900 och framåt bildades en rad idrottsklubbar i Hofors, men de flesta blev inte långlivade. Den som höll ut längst var Hofors IF. I början på 1920-talet bildades Hofors Arbetares Allmänna Idrottsförening och hade fotboll på programmet. Fotbollsplanen låg vid Tröttbacken, som ligger vid den nuvarande östra infarten till samhället.

Planen var minst sagt dålig och föreningen vände sig till järnbruket, som ägde nästan all mark i samhället. De vägrade att hjälpa en förening, som hade ordet arbetare med i namnet och i slutet på 1923 upphörde föreningen.

Helst en skidklubb

Det fanns ett intresse att bilda en idrottsklubb, helst en skidklubb. Ernst Röstlund tog ett initiativ och bjöd in intresserade till ett möte den 27 februari 1924 för att utröna intresset.

Det var stort och redan dagen efter, 28 februari, kallades det till nytt möte. Då bildades Hofors Allmänna Idrottsförening (HAIF). Ernst Röstlund valdes till ordförande och hade den posten i tjugo år.

HAIF var snabb i starten, Redan den 16 mars arrangerades den första skidtävlingen. Nu ville också andra grenar vara med. Fotbollen spelade sin första match 18 maj borta mot Forsbacka. Förlust med 3–1, och historisk målskytt för HAIF blev Edgar Säfström.

HAIF kom bättre överens med järnbruket och fick tillgång till mark för en fotbollsplan och 1924 började arbetet på Finnåsens IP. Den 2 augusti 1925 spelades den första matchen och Valbo AIF var motståndare och var ofina nog att besegra HAIF.

Duktigt juniorlag 1933

1933 hade HAIF ett juniorlag i fotboll som lät tala om sig. De var överlägsna och bland annat fick en del stockholmssklubbar erfarat att HAIF:s lag besegrade man inte. I Göteborg fanns Örgryte IS, som också hade ett förnämligt lag. Den 17 september möttes lagen på Finnåsen för att kora Sveriges bästa juniorlag. Örgryte vann med 3–0, men det som imponerade mest var publiksiffran, nästan 1000 personer. Det är möjligt att det fortfarande är publikrekord för juniorfotboll i distriktet.



Ove Berg

HAIF i division 2 1940

1940 kom HAIF upp i div II. Vilken var den näst högsta serien. Där varvades framgångar med mindre lyckade insatser och efter några år fick HAIF ta klivet ner. 1947–48 spelade HAIF i Gästrik-Dalaserien och vann den. På 18 matcher tappade laget bara en poäng och hade 80–15 i målskillnad.

Det ”svenskt rekord” och stod sig i cirka två år. 1950 spelade HAIF kvartsfinal i svenska cupen mot AIK på Finnåsen. Det blev förlust men 3177 personer tittade på, och det är fortfarande publikrekord.

Engelska lag har spelat mot HAIF bland andra Sheffield och Chelsea och mot de senare



Rolf Larsson

laget vann HAIF med 2–1! Den spelare, som mest låtit tala om sig, är Lasse Eriksson som, spelade i Degerfors och landslaget och var proffs ett antal år i Frankrike. Han avslutade sin karriär med att åter spela för HAIF.

Lite kuriosa är att två spelare, Karl-Erik Djusberg och Heimo Klockare, med sammanlagt 380 matcher i HAIF:s blåvita

dress, blev svenska mästare i ishockey för Gävle GIK respektive Brynäs!

HAIF framgångsrikast i svensk skidsport

I början på 1940-talet började skidåkarna i HAIF att tala om sig och under några år framåt dominerade HAIF landets skidsport med namn som Lasse Back och Nils Östenson, vilka båda representerade HAIF vid VM. Det gjorde också Martin Karlsson 1950, Samma år han blev tvåa i Vasaloppet. HAIF erövrade ett antal SM-tecken under den tiden.

SM-vinnare 1955 blev också Helge Hellström i skidorientering. I samma idrott återfanns i landslaget Karl-Erik Wesström och Anders Romson. Roland Andersson deltog i VM i skid-OL på 1990-talet. Mindre känt är att Karin Sandgren deltog i det alpina landslaget under en tid så HAIF har var framgångsrikt i skidgrenarna.

Under den senare delen av 1940-talet lät simmarna tala om sig. Och 1947 fick HAIF en europamestare i simning genom Per-Olov Östrand. Han blev bronsmedaljör i OS 1952 på 400 m frisim och deltog i OS 1956, men med mindre bra resultat då. Han var Sveriges dominerande simmare under en lång tid speciellt på längre sträckor.

HAIF hade också ett pololog som spelade i allsvenskan både inomhus och utomhus. Mest anmärkningsvärt var inomhusspelet eftersom Hofors inte hade en inomhushall utan spelet förlades till Uppsala.

Inga-Lisa Eriksson aktiv ännu

Orienterarna kom tidigt med i HAIF och under 1950-talet började de visa framfötterna ordentligt. HAIF hade representation i dam-, herr- och juniorlandslag. Inga-Lisa Eriksson fanns med och är fortfarande aktiv i skogen (2014).

Friidrotten var också tidigt i HAIF och 1938 fick Finnåsen kolstybbanor och det ökade intresset markant. På 1960-talet var verksamheten intensivast. Ove Berg, löparen, och Birger Asplund, släggkastaren, erövrade både SM-titlar, fanns med i landslaget. Ove Berg deltog i OS 1968. I landslaget fanns även Rolf Larsson, diskus. Göran Simonsson vann JSM i kula och Katarina Eklöf blev JSM-vinnare i spjut. Under 2013 fick HAIF två vinnare i veteran-SM, Ingegärd och Lena Björk båda i diskus.

Gunder Hägg krävde ville en krona metern

På 1940-talet var Gunder Hägg ett stort namn i svensk friidrott och han deltog i en tävling på Finnåsen. För att komma till tävlingen begärde han 1 kr/m och han skulle springa 1500 m och det fick han. Ser man på hans tid i förhållande till meterpriset – så var hans ”lön” 18.000:– i timmen!



Per-Olof Östrand

Rätt okänt är att HAIF var representerad i boxningslandslaget genom Göte Zell och även att boxningen var en stor sport i HAIF, och många minnesvärda boxningsgalor arrangerades.

HAIF har haft en rad olika grenar på programmet: bordtennis, basket, gång (där var HAIF i Sverigetoppen) bandy, tyngdlyftning (i landslaget), handboll, cykel, ishockey. Det var IK Sport i Hofors som började med ishockey, HAIF följde efter. Sedan bildades specialklubben Hofors IK och deras historia borde skrivas för de har varit framgångsrika.

I dag (2014) har HAIF fotboll, friidrott, skidor och under 2013 har också cykel tagits upp på programmet.

Stödföreningen Gamla HAIF:are bildades 1942 och har haft stor betydelse för föreningen inte minst ekonomiskt. 1956 köptes Edsken in, som sedan dess varit café och campingplats.

Edsken inköptes av konstnären Lasse Åbergs farfar

I slutet av 30-talet fick HAIF en stuga vid Solberga fåbodar norr om Hofors. Den byggdes om till HAIF-stugan, invigdes 1939 och sedan dess driver HAIF en kaféerörelse under vintertid.

HAIF:s medlemsblad startades av Sten Stenberg 1946 och ges fortfarande ut, i obruten följd, och är ett av landets äldsta medlemsblad.

Hägg-priset

1969 erövrade HAIF Häggpriset, som föreningarna i Gästrikland, tävlade om i tjugofem år och det är nog det förmåligaste priset i Gästrikland och vinsten var överlägsen.

HAIF har genom åren varit duktiga arrangörer. Landskamper i fotboll och handboll, SM i maraton, SM i simning, USM, JSM och SM i skidororientering, JSM i längd, VM-uttagningar i längd och OS-uttagningar i friidrott. En stor internationell inomhuscup i bandy och en tävling i skidor, som väckte stort medialt intresse, var när HAIF förlade start och mål inomhus i ishallen!

Under 1940-talet bildades Unga Haifare, som tio år senare lät tala om sig i Sverige. Det var ungdomar mellan 15–19 år som styrde organisationen och riksidrottsförbundet uppmanade andra föreningar att följa HAIF:s exempel. I slutet av 1990-talet engagerade sig HAIF internationellt, startade upp ett utbildningsprojekt i Kapstaden.

Det blev uppmärksammat. Många ledare därnere har utbildats och HAIF engagerade sig i hiv/aidsfrågan på ett aktivt sätt, som väckte respekt.

HAIF fick ett brev från ordförande i Internationell Olympiska Kommittén som tackade för insatsen och det gjorde också ordföranden i Internationell Fotbollförbundet för HAIF:s initiativ att starta en turnering i Kapstaden.



Lasse Eriksson

Kommunen har alltid varit en god medspelare och HAIF har ett mycket gott samarbete med kommunen. HAIF har också haft förmånen att ha duktiga och förutseende ledare, tränare och instruktörer i sina led och det är en förutsättning för att driva en föreningen.

HAIF har inte bara verkat på det lokala planet utan haft ledare inom distriktet, på nationell och internationell nivå.

Jag har haft förmånen att vara ordförande i min förening i tjugo år och är hedersordförande. Det är jag mäktigt stolt över. Det är bara Ernst Röstlund före mig som haft den hederstiteln.

LARS WICKSTRÖM

Gästriklands Orienteringsförbund 60 år

då Ockelbo OK:s Mikael Ingelsson, Ola Persson, Lars Lindgren och Joakim Ingelsson tog SM-guld i budkavle 1984.



Det firas i Sandvikens Folkets hus 3 november 350 personer är där och ordförande Erik Persson trivs inte minst när Ingvar Rittsel, ordförande i Svenska Orienteringsförbundet säger: "Gästrikland är ett bra förbund" Ett skäl till det stora intresset är säkert att 121 ideellt arbetande ledare uppmärksammas dagen till ära. 13 av dem med tillsammans 440 ledarår får GOF:s förtjänstmedalj i guld och mest meriterade är Albert Ekström från Årsunda IF med 48 år och Sten Johansson, Österfärnebo, med 45 år, varav 35 som kassör i ÖFIF.

Hans klubbkamrater Gunnar Herou och Helge Hellström

är med 41 respektive 31 år även bland guldmännen. Det är även Harry Björk, ÖFIF, Erik Jönsson, Uno Hedström, ÅIF, Erik Wallström, Kungsgårdens SK, Conny Petersson, Storviks IF, och Sture Sörqvist från Jäderfors SK.

När de yngre och äldre orienterarna bänkar sig i festsalen sitter Martin Stahre, Högbo AIK, Ken Nordström, Valbo AIF, och Birger Lindqvist, StIF, vid honnörbordet efter alla styrelseår i GOF från slutet av 1950-talet till fram mot 1975. Hedersgäster är tre: Helge Rask, ordförande, Sven Åsenlund och Lennart Eriksson från första styrelsen 1954.

Erik lyfter fram hjältarna

Erik Persson tar fram sitt dragspel och med hjälp av Börje Masser, Valbos trubadur, besjungs tidigare idrottsjältar: Bengt Ågren, svensk juniormästare 1957, Helge Hellström, norrländsk mästare 1958, Inga-Lisa Eriksson med silvermedalj i Nordiska mästerskapen 1959 och Joakim Ingelsson, Ockelbo OK, Årets orienterare i Gästrikland 1984 och med del i Gästriklands första SM-guld i budkavle

Inga-Lisa är dampionjären

Inga-Lisa Eriksson, Hofors, är trea i Nordiska Mästerskapen 1955 och 1959 tvåa. Erik Hallberg, Jäderfors SK, blir 1951 Gästriklands förste Norrlandsmästare. En andra är Helge Hellström 1958, en tredje Inga-Lisa Eriksson året efter. ÖFIF kommer sexa i Tiomila 1959. Gunnar Herou växlar som 8:e lag till Ernst Larsson efter åttonde sträckan. Lars Lindgren, Mikael och Joakim Ingelsson samt Ola Persson har haft stora framgångar både individuellt men fram för allt i budkavle för Ockelbo OK och tagit SM-guld i budkavle 1984. (Det blev två till 1988 och 1991).

1976 får Sandviken ett orienteringsgymnasium

Världsrekord i starter i Årsunda

Sandvikenklubbarna är duktiga arrangörer och förnyare. Det ger år 1983 ett världsrekord i starter i en endagarstävling – 7 066 – för Årsunda IF och Österfärnebo FIF och en stor sportslig succé.

Årsunda-Rundan är en fullträff 1988. En riktig orienterarfest under tre dagar med elittävling första dagen, när Jocke Ingelsson blir tvåa. Den följs dagen efter av Årsunda-Kavlen och avslutas på lördagen med 2 000 aktiva i Hoforsarn.

Gästriklands Skogskarlar 50 år

Gästriklands Skogskarlar firar 50-årsjubileum 1985. Föreningen har 271 invalda medlemmar. Det bästa från säsongen är Mikael Ingelssons bronsmedalj i lång-SM, broder Joakims seger i 5-dagars i Falun och Årsunda-Anders Larssons andraplats i natt-JSM och Storviks IF är samma år bästa ungdomsklubb i Gästrikland.

Joakim Ingelsson bäst i världen

Gästrikland är fjärde bästa distrikt i SM 1987. Joakim Ingelsson, 24 år, får chansen i VM-gruppen. OK Hammaren, Sandviken, har haft sin bästa säsongen sedan starten 1967 med ett flertal SM-medaljer i ungdoms- och juniormästerskap: tre guld-, två silver- och två brons genom Magnus, Jonas och Mikael Palmberg jämte Lars Sjöberg. Jocke Ingelsson, OOK, är bäst i världen 1992 med totalseger i Världscupen. Han har haft framgångar sedan 1981. Är SM-kung 1991 efter segrar på kort- och långdistans samt i budkavle. 1993 segrar han i natt-SM.

Han lämnar OOK för OK Hammaren och är i världstoppen även 1997, vinner ett VM-test. Men Joakim får nöja sig med att springa världscuptävlingar – får aldrig chansen att vara med i ett VM.

I Gästrikland börjar Storviks Mats Troeng utmana Joakim om titeln bäst i distriktet, och yngre brodern Jan, är en av Sveriges mest lovande orienterare. De två är 2014 aktiva i OK Linné Uppsala, Mats ritar banor och är aktiv som Jan och betyder mycket för Uppsalaklubben.

Orienteringsdöden i Sverige var ett mörkt moln

5-dagars börjar planeras 1996

Sture Nilsson är OKH:s man i ledningsgruppen för 5-dagars

i Gästrikland 1998, som kräver 400 till 500 funktionärer under veckan, enbart från OKH. Han tror dock att 5-dagars i Gästrikland blir ett lyft för hela Gästrikland.

”Efter 5 års förberedelser var festen över på 5 dagar”

Det är Gästriklands Orienteringsförbunds sammanfattning av 5-dagars 1998.

Färre aktiva i Gästrikland 2004

DM 1999 lockar 400 deltagare jämfört med DM 1989 med 500 deltagare. I ungdoms-SM deltar i regel ett hundratal ungdomar. Breddagen 1999 har 300 deltagare, den 1989 500. I lokalpressen 2004, då GOF fyller 50 år, uttrycks en oro över att färre yngre rekryteras till sporten. Joakim, ordförande i OK Hammaren, tror dock på en ljusare framtid och säger:

”Vi i klubbarna måste bli medvetna om vad vi gör och varför vi gör det”.

KAJ ANNEBRANT

Ockelbo Orienteringsklubb bildades 1975

Vid årsmötet den 1 februari 1975 beslutades att orienteringssektionerna i Åmot-Jädraås OK, Mo IK och Lingbo IF skulle slås samman till en enda klubb – Ockelbo OK.

Klubben har haft många framgångsrika orienterare genom åren, med tvillingbröderna Joakim och Mikael Ingelsson som de klarast lysande stjärnorna. Bland framgångarna kan nämnas seger i SM-budkavlen för herrseniorer 1984, -88 och -91 samt totalseger i världscupen för Jocke år 1992.



Första och andralaget som deltog vid SM-budkavlen -88. I vinnande laget ingick Ola Johansson, Lars Lindgren, Mikael och Joakim Ingelsson.

Välkända OL-klubbar

Gävle OK bildades 1949 och har 560 medlemmar, Hedesunda IF, Hofors OK, Järbo OK, Kungsgårdens SK, Ockelbo OK, OK Per Lärjungar, OK Hammaren, OK Hammaren bildades 12 mars 1967. Verksamhet bedrivs huvudsakligen inom orientering men även i MTB och skidorientering för cirka 500 medlemmar. Ordförande är Joakim Ingelsson, Storviks IF, Vallbo AIF, Årsunda IF, OK Ödmården, Oslättforspojarkarnas IK och Österfärnebo IF.

Orienteringsgymnasiet i Sandviken

är ett av två Riksidrottsgymnasier i orientering. I samarbete med Svenska Orienteringsförbundet och Riksidrottsförbundet, erbjuder Sandvikens Kommun och Orienteringsgymnasiet Sandviken sina elever bästa tänkbara kombinationen av studier och en elitsatsning på orienteringsidrotten för 33 elever i 3, kanske fyra årskurser. Joakim Ingelsson tillsammans med Björn Ljunggren en av de anställda och drivande i skolan.

”Orientering har varit min idrott”

Jag kommer från en liten klubb utanför Uppsala, Länna IF. På 1950-talet fanns där en eldsjäl Erik ”Skrubben” Johansson, som samlade barn och ungdomar för nybörjarkurs hemma i sitt kök. Länna blev en framgångsrik klubb, när det gällde ungdomsverksamhet. Vi tävlade runt om i Uppland, åkande dit på flaket av en lastbil med presenning över.

Vi var inte så många damjuniorer i Uppland, två av oss deltog i första SM för damjuniorer 1957, Karin Carlsson, Norrtälje och jag. Vi åkte tåg till Skåne, jag blev sexa. Flyttade till Gävle 1958 för att påbörja en sjuksköterskeutbildning. Bengt Hall ringde mig och hälsade mig välkommen till Gävle OK. Jag har fortsatt med orienterandet hela livet, under delar av åren sparsammare beroende på arbete, familj och barn.

Deltagit i 34 5-dagars i Sverige och i VeteranVM

Jag har sprungit O-ringen 34 gånger, som bäst har jag en etapp-seger. Deltagit i Veteran VM ett antal gånger, dock bara i Europa, lyckades bärga ett brons i sprint i Portugal.

Till Gästriklands Orienteringsförbund värvades jag av Erik Persson, då som utbildningsledare. I samband med Svenska Orienteringsförbundets 50-års firande startades KUL ett projekt, för att få flera kvinnor som ledare. (KUL= Kvinna Utbildning Ledare). Till kvinnoforum i Eskilstuna åkte 41 gästrikeorienterare. Vi var framgångsrika i Gästrikland, så när som alla tjejer unga som gamla deltog i vår kursverksamhet.

Ordförande i Gästriklands Orienteringsförbund

Via styrelsearbete och valberedning valdes jag till ord-



förande, då Erik Persson avgick efter 10 år. Att jag också skulle sitta i 10 år trodde jag inte då. 1993 tilldelades vi O-ringen för att arrangeras 1998. Spännande fem år, mycket jobb för alla i ett litet distrikt men med ett mycket bra resultat.

Jag har nog varit litet motionsgalen, gillat att träna och motionera. Sprungit några Lidingölopp, ett Stockholm Marathon, åkt några Vasalopp, ändå flera Tjejvasor. Fortsätter att orientera trots onda knän, Tycker skidåkning är toppen.

Gävle, februari 2014.

LILLEMOR FORSBERG
ny i GIF-styrelsen efter Inga-Lisa Eriksson

Gävle Nyhetsbyrås 50-bäсталista 2013

Frida Andersén

Hofors, blev 2013 Gästriklands bästa idrottskvinna för andra året i följd. Ifjol var det ett svenskt silver i lagtävlingen i EM i Malmö som vägde tyngst för henne.

Simon Lundevall

Gefle IF Fotboll, värvad från Västerås SK av GIF:s tränare Pelle Olsson 2011. Han blev skadad år 2012 och gjorde sina första allsvenska mål 2013. Minns särskilt segern borta mot Öster, Växjö. Simon var mycket viktig för fortsatt GIF:s spel i Allsvenskan 2014.

De tre till tio bästa

Calle Järnkrok, Brynäs Hockey, Christoffer Edlund, SAIK Bandy, Sara Hector, Kungsbergets Alpina, Ryan Gundersen, Brynäs Hockey, Jakob Orlov, Gefle IF fotboll, Elias Lindholm, Brynäs IF, Mikael Dahlberg, GIF Fotboll och Evelina Johansson. SAIK Bandy.

18-årige Erik Pettersson 13:e

Erik i SAIK Bandy blev Årets junior i bandy och hade del i P 19-landslagets EM-guld. 16:e Johanna Östlund i Hagströms Skridskoklubb. för ett EM-brons seniorer och ett guld vid U 21-VM i Orlando, USA. Samt svenska rekord.

33:a Johan Löfstedt, SAIK Bandy, VM-spelare, mittfältare som svarade för 48 poäng på 23 elitseriematcher. 35:a Elisabeth ”Bettan” Högberg, 27 år, skidskytt med många säsonger i Världscupen, 21:a-placering i VM, 41:a Annika Löfström, Årsunda IF, ny på listan. sexa i VM på rullskidor, SM-guld och, nia i Vasaloppets damklass.

44:a Johan Lantz i Ockelbo SK, bäste gästrike fjortonde svensk i Stockholm Marathon, god debut i Skyrunners världsfinal i Italien och som bäst en 33:e-plats i ett av de mest krävande terrängloppen i världen.

Peppe Femling, Gävle, vinnare av Sverigecupen i skidskytte H 21, ny i A-landslaget.

KAJ ANNEBRANT

Gästrikeidrottens Historiska Förenings styrelse 2013–2014

Ordförande Anders Hedin, Nyhemsstigen 5, 804 27 Gävle. 070-797 12 84. E-post: anders.hedin44@gmail.com

Kassör Curt Larsson, Lindesnäsvägen 7 D, 806 28 070-665 61 21: curt.larsson42@comhem.se

Sekreterare Bo Nordlund, Strömsborgsvägen 8, 802 66, Gävle. 070-680 65 99: bo.nordlund@telia.com

Styrelsen: Lars Blomgren, Sandviken. 026-21 46 05, 070-542 14 95: lars.h.blomgren@ettelia.com

Lillemor Forsberg, Gävle. Anders Steffen, Ockelbo.

Adjungerade ledamöter: Kaj Annebrant, Uppsala och Anders Hedbom.

Revisor: Åke Nilsson.

De två bästa i 50-lista sedan 2003

2003: Marlene Hedblom, golf – Magnus Muhrén, bandy
2004: Johanna Pettersson, bandy – Daniel Westlin, fotboll
2005: Nanna Jansson, ishockey – Thomas Hedlund, fotboll
2006: Joa Elfsberg, ishockey – Niklas Bäckström, ishockey
2007: Jessica Tansilly, jujutsy – Johan Oremo, fotboll
2008: Johanna Pettersson, bandy – Patrik Nilsson, bandy

2009: Annika Petersson, spjut – Jacob Markström, ishockey
2010: Sara Hector, alpint – Emil Jönsspn, skidor
2011: Sara Hector, alpint – Daniel Berlin, bandy
2012: Frida Andersén, ridsport – Jacob Silverberg, ishockey
2013: Frida Andersén, ridsport – Simon Lundevall, fotboll.

106 svenskar i OS i Sotji i Ryssland – 6 gästrikar

Ishockey: Niklas Bäckström, Jacob Silverberg, Gävle, Josefine Holmgren, Skutskär och Lina Bäcklin, Gävle.

Alpint: Sara Hector, Sandviken,

Skidor, längd: Emil Jönsson, Årsunda.

Tre Kronor, herrar, tog OS-silver och Damkronorna kom fyra.

Emil Jönsson, IFK Mora, tog brons i sprint och sprintstafett med lite tur, när han i sprintfinalen och Teodor Petersson i sprintstafetten tog sig förbi åkare – som åkt omkull.

Sara Hector, Kungsbergets AK, blev 16:e i superkombination, störtlopp och slalom, 21:a i super-G och 25:a i störtlopp och fick betydelsefull rutin inför framtiden.

KAJ ANNEBRANT

Svenska olympier som fyllt år!

Peter Borglund, spjutkastare från Söderhamn, 50 år 29 januari, tävlade för Gefle IF i Seoul 1988 och Barcelona 1992.

Lars-Göran Nilsson, ishockeyspelare född i Voullerim 70 år 9 mars, spelade för Brynäs IF och bor i Gävle, två OS, 1968 i Grenoble och 1972 i Sapporo, spelade 13 OS-matcher. Tre Kronor fyra i båda hans OS.

Gävlebon Carl Flodström åtta i OS i Stockholm 1912

Carl (Emanuel) Flodström föddes 12 augusti 1863 i Sundborn, Dalarna, och var 49 år, då han i OS 1912 tävlade för Gefle Frivilliga Skarpskytteförening och kom åttapå Armegevär 300 meter (91) i Solskensolympiaden i Stockholm.

Han avled i Gävle den 17 november 1930.



*Foto: G. Reimers/
Arkiv Gävleborg*

Sandvik har del i New York Marathon

Söndagen den 3 november gick startskottet för 2013 års New York City Marathon. Det är ett av världens största maratonlopp och enligt många det vackraste. Den 42 195 meter långa banan går genom New Yorks fem stadsdelar och ungefär två miljoner åskådare står längs banan och hejar fram löpare från hela världen.

Tävlingen hade premiär 1970 och har arrangerats varje år sedan dess. Enda undantaget är år 2012,

då staden återhämtade sig efter orkanen Sandy som slagit till veckan innan. På senare år har cirka 40 000 par fötter trampat stadens gator under de drygt fyra milen.

Sandvik tillverkar verktyg till de formar som används för att gjuta sulorna till många av de löpar skor som deltagarna springer med under New York Marathon och andra lopp runt om i världen.

KAJ ANNEBRANT

Intervju-stolen Stora Grabbar Friidrott SM Gävle

De aktivas karriärer spänner över flera decennier av svensk friidrott. Från 1930- till 1990-talet. Intervjuerna ägde rum under SM-dagarna i friidrott i Gävle 2002 och 2011.

Två DVD med total speltid av 125 min blev resultatet. Intervjuerna illustrerade med aktivas egna smalfilmer och foton, som välvilligt ställts till GHFs förfogande. Rätten till filmerna är Föreningen Stora Grabbar Friidrott och Gästrikeidrottens Historiska Förening (GHF).

De får endast användas vid arrangemang, där Stora Grabbar och/eller GHF medverkar. Filmerna får heller inte utnyttjas kommersiellt.

Intervjuer: Kaj Annebrant, Gästrikeidrottens Historiska Förening.

| Kapitel | intervjuer | ur innehållet | min. | 1 DVD 2 | Ingvar Eriksson | ”USA-resor; vi fick resor, uppehälle, fick pengar allt tack vare Gunder Hägg...!” | 6 |
|---------|-------------------------|---|------|---------|-----------------------|---|----|
| 1 DVD 1 | Erik Ahldén | ”då sträckte Gunder ut armen och sa, STOPP, vi gör upp vid hundra...!” | 8 | 2 | Olle Åberg | Olle på en tysk krog hörde ”herr Ober” (kypare) och undrade naturligtvis ”va fan känner dom mig här och gick fram till ett bord...?” | 7 |
| 2 | Guld-Henry Eriksson | OS-Guld -48 ”Jag bedömdes ha de minsta chanserna...!” | 2 | 3 | Sune Hällsta Karlsson | ”slog Roger Bannister och Lueg på engelska milen 1953 i Glasgow...!” | 3 |
| 3 | Thore Sjöstrand | OS-Guld -48 ”Jag hade flåset i örat ända till sista vattengraven...!” | 5 | 4 | Dan Waern | ”2 000 kr Men tänk om det blir regn... Får jag 50 öre/åskådare istället och så kom det 10 000...!” | 9 |
| 4 | Arne Åhman | OS-Guld -48 ”Jag hade ingen IP, Ingen grop, ingen höjdhopsställning...!” | 5 | 5 | Myggen Uddebom | ”Jag slog sönder flaskan mot bordet skar sönder handen och OS-60 var förstört...!” | 6 |
| 5 | Bislet 1949 | Guld-Henry; ”jag hade inget individuellt SM- guld, världsrekord. Men tillsammans med mina kamrater Gefle IF i Brandkären. | 2 | 6 | Birger Asplund | ”ökade 5 m på 4:e svängen. 1959. Hade vunnit EM året innan på det!” | 7 |
| 6 | Nell Sjöström | ”vad tror ni tidningarna skriver”? Nå? ”Sv. flickor umgås med dom svarta! | 9 | 7 | Åke Nilsson | OS-68. ”Tänk er kvalomgång. Inget godkänt kast och bara en omgång kvar!” | 5 |
| 7 | Anna-Lisa Augustsson | OS-52 ”hur vågade hon störa mig... och sedan fick jag en perfekt start!” | 4 | 8 | Ewa Johansson | ”Jag hade egen inomhusbana i lilla Forsa – bättre än i Gävle!” (Ewa i intervju) | 5 |
| 8 | Lennart Jonsson | EM-brons-58 ”Vasaloppet på 9 timmar slår allt!” | 11 | 9 | Kjell Isaksson | Kjell slof v-rekord (godkänt) 4 ggr inomhus 3 ggr utomhus (1971–72) Carl Lewis tränare har fortfarande kvar en bildserie på Kjell ”för det var så fint utfört!” | 18 |
| 9 | Affe Petersson | EM-brons-58 ”JSM i längdhopp, så glad har jag aldrig varit som då!” | 15 | | Hasse Lagerqvist | OS-72 7:a ”direkt efter OS vann jag 3 st GP med alla med. Men då hade vi fått tillbaka våra rätta stavar...!” Hasse lanserade också ”voldlängdhopp” som förbjöds. ”Bl.a. en TV-live show i Frankfurt med 8 kbm sand i studion!” | |
| | Stig P och ”Sörmarkarn” | ”Han var ju bäst men SM -63 då du” | | | | | |

21 allsvenska säsonger för Sandvikens IF 1929–1961

11 av Sandvikens IF:s veteraner med Bertil ”Dansködaren” Eriksson och Arne ”Hodde” Hodin i spetsen intervjuades 1993 (Folkets Hus) 1994 (Smedsgården) av Kaj Annebrant och Bruno Moström. Samtalen spelades in av Sandvikens Television på VHS-band. Materialet har nu redigerats och en 60 min textad och illustrerad DVD film finns i GHF:s arkiv.

Med 21 säsonger varav 12 i obruten följd är SIF Gästriklands hittills mest framgångsrika fotbollslag i Allsvenskan. Ett år ledda man landets högsta serie över vinteruppehållet (1936–37) och slutade fyra (brons). Totalt tog man lilla silvret en gång (3:a 1936) och bronsmedalj tre gånger (4:a 1935, 1937 och 1956).

Filmen är indelad i 15 kapitel med följande rubriker

- Man ur huse. Sandvikenborna var verkligen engagerade och publikrekorden på Norra IP resp Jernvallen står sig än idag.
- Ivar och VM. Ivar Eriksson berättar själv om VM 1938. SIF hade gott om landslagsfolk under 1930-talets glansdagar.
- Silver och Brons. Hur laget byggdes upp och framgångarna som följde.
- Dansködaren. Bertil Eriksson berättar minnen och hur han bl.a. fick heta ”dansködaren” efter en av sina landskamper.
- Japan. Bertil Eriksson och Einar Snitt var med vid OS 36 och Sveriges kanske mest omskrivna landskamp.
- Hinden. Bertil Eriksson och Egon Sundberg om SIF:s ”största talang”
- SIF o SAIK. Bruno Moström och Sigge Kihlström minns.
- Gösta Dunker. Gunnar Jansson om ”SIFs mest tekniska spelare”.

- Gunnar, Einar, Rättarn och Egon. Alla fyra med och tog tre medaljer.
- Jernvallen 1940. Ivar Eriksson om invigningsmatchen.
- Kaggen, Stojen och Kingen. Tre välkända profiler minns glada dagar.
- Stig ”Tjofsen” Olsson, Lennart Andersson och Arne ”Hodde” Hodin. Samtliga med om det framgångsrika 1950-talet.
- Medalj igen. 1956 kom brons nr tre i Allsvenskan.
- Guldboll. ”Hodde” vann omröstningen överlägset men Juryn gav Guldbollen till Bajdoff Johansson i Norrköping...
- Afrika. Lennart om sommarturnén 1958 med SIF.
- 0–4 i halvtid till 5–4 vid full tid. 1959 spelade SIF – Hälsingborg en minnesvärd match.

Mycket, mycket mer finns på skivan 3 mars 2014. Gästrikeidrottens HF.

Lars-Vidar Ström, Valbo

En världsstjärna har lämnat scenen



Gefle IF:s stafettlag med anställda vid Gävle brandkår springer ärevarv i Karlstad 27 juli 1947 efter ett världsrekordlopp på 4x1500 meter 1534,6. Från vänster: Henry Eriksson, Ingvar Bengtsson, Olle Åberg och Gösta Bergkvist. Rekordet förbättrades 3 juli 1949 på Strömvallen i Gävle av samtliga fyra herrar.

Olle Åberg, en av de största i Gefle IF:s friidrottshistoria, är död. Han skulle ha fyllt 88 om ett par veckor, men det målnöret nådde han inte fram till.

Det var i andra världskrigets slutskede som Olle fick jobb på brandkåren i Gävle. Brandchefen Sven Rohlén tyckte att det var viktigt att hans manskap bestod av vältränade unga män och anställde gärna medeldistanslöpare som var både snabba och uthålliga. Och eftersom Sven också var ledare i Gefle IF hade han dubbla anledningar att anställa friidrottare.

Olle var lillgrabben i gänget, som i övrigt bestod av Erland Asplund, Erik Arwidsson, Ingvar Bengtsson, Gösta ”Sågmyra” Bergkvist och Henry Eriksson, och han fick många goda råd och bra träningshjälp av de äldre kamraterna.

Till OS i London 1948 kände han sig redo att slåss om medaljerna, men i uttagningsloppet på 1500 meter på Stadion i Stockholm blev han fyra efter Gösta Bergkvist, Lennart Strand från Malmö och Henry Eriksson. Varje nation fick skicka tre löpare, så Olle fick stanna hemma.

Henry Eriksson sa efteråt att han tyckte att Olle skulle ha satsat på 800 meter i stället. Där hade han lätt kvalificerat sig och tillhört guldfavoriterna.

Det fanns en chans till i och med att det ordnades ett extra uttagningslopp på 800, förmodligen för Olles skull,

men kvällen före spelade han korpfboll med kompisarna i brandkåren och skadade sig tillräckligt illa för att missa OS-platsen med en tiondels sekund.

Men Olle kom igen och blev en del av det stafettlag på 4x1500 meter som i övrigt bestod av arbetskamraterna Henry, Gösta och Ingvar Bengtsson och som slog flera världsrekord i denna numera utdöda gren.

När de andra grabbarna blev äldre och slutade tog Olle över rollen som klubbens stora affischnamn. 1951 var han snabbast i världen på 1500 meter, och 1952 slog han världsrekord på 1000 meter. I OS i Helsingfors gick han till final på 1500.

Ja, han var verkligen en världsstjärna under flera år.

Olle hade också del i att Brynäs försvarade sin position som Sveriges bästa ishockeyklubb. Det var han som höll uppe tempot under de inte alltid så populära löppassen under försäsongsträningen.

Minnet av Olle Åberg är minnet av en stor idrottsman, men också en härlig berättare. Han hade alltid en god historia på lager och gillade kanske bäst den om när han på en restaurang i Tyskland kom ilande, redo att skriva autografer, när ett sällskap ropade på Herr Ober.

Ulf Kriström

Olle Åberg började med fotboll i Hofors

Olle föddes och växte upp i Hofors, där hans far arbetade som skolvaktmästare. Olle började att spela fotboll i HAIF:s juniorlag och blev känd som en mycket snabb spelare och sprang ofta ifrån bollen. Ett par ledare från HAIFs friidrott tog kontakt med Olle och fick honom att börja friidrotta. Det blev i princip ett år, 1944. Det året vann han bl.a. Hilleter-

rängens juniorklass, vann JDM på 1500 m, 4.08,6, och 3000 m, 9.09.0. Hans bästa resultat i HAIF-tröjan gjorde han vid JSM på 800 m samma år. Han blev 2:a på tiden 1.55.8. En tid som han förbättrade senare på året till 1.55.5. Året efter började han tävla för Gefle IF.

Lars Wickström

Arenarekord StrömvalLEN

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------|------------------------|------------|
| 100m | 10,3m | Don Quarrie | Jamaica | 1970-07-07 |
| 200m | 21,2m | Herb McKenley | Jamaica | 1950-09-10 |
| | 21,2m | G Cole | USA | 1952-08-01 |
| 400m | 46,1m | Vincent Matthews | USA | 1968-07-15 |
| 800m | 1.46,0m | Thomas Courney | USA | 1957-07-26 |
| 1000m | 2.18,0m | Dan Waern | Sweden/Örgryte IS | 1959-08-10 |
| 1500m | 3.42,0m | Olavi Salsola | Finland | 1956-07-26 |
| 1 mile | 4.03,4m | Gaston Reiff | Belgium | 1952-08-01 |
| 3000m | 7.58,8m | Gaston Reiff | Belgium | 1949-08-11 |
| 5000m | 13.40,2m | Ron Clarke | Australia | 1969-07-05 |
| 10 000 m | 30.29,8m | Gösta Pettersson | Sweden/Spårvägens GOIF | 1942-06-28 |
| 110m hurdles | 13,5m | Gary Powers | USA | 1969-07-05 |
| 400m hurdles | 50,8m | Charles Moore | USA | 1952-08-01 |
| 3000m steeple | 8.58,2m | Mikhail Zhelev | Bulgaria | 1969-07-05 |
| High jump | 2,10 | Bengt Nilsson | Sweden/Westerimalms IF | 1955-07-23 |
| Pole vault | 5,27 | Dick Railsback | USA/Gefle IF | 1969-07-05 |
| Long jump | 7,50 | Olle Hallberg | Sweden/Östersund | 1928- |
| | 7,50 | Olle Laesker | Sweden/Gefle SGF | 1946- |
| Triple jump | 15,91 | A. Ferreira da Silva | Brasil | 1958-07-26 |
| Shot put | 19,69 | Randy Matson | USA | 1967-09-01 |
| Discus throw | 63,56 | Jay Silvester | USA | 1967-09-01 |
| Hammer throw | 64,24 | Ed Burke | USA | 1967-09-01 |
| Javelin throw | 81,63 | Knut Fredriksson | Sweden/Favör | 1958-07-26 |
| Världsrekord | | | | |
| 4 x 1500 m | 15.30,2m | Sweden/Gefle IF | | 1949-07-03 |
| 3000 m | 7.58,8m | Gaston Reiff | Belgium | 1949-08-11 |
| 1000 m | 2.19,5m | Audun Boysen | Norway | 1954-08-18 |
| 1000 m | 2.18,0m | Dan Waern | Sweden/Örgryte IS | 1959-08-10 |
| Andra goda prestationer | | | | |
| 100 m | 10,4m | Charles Green | USA | 1968-07-15 |
| 800 m | 1.47,8m | Wilson Kiprogut | Kenya | 1968-07-15 |
| 3000 m | 7.59,4m | Ron Clarke | Australia | 1968-07-15 |
| | 7.59,6m | Kipchoge Keino | Kenya | 1968-07-15 |
| | 8.08,6m | Naftali Temu | Kenya | 1968-07-15 |
| | 8.01,6m | Jean Vadoux | France | 1967-09-01 |
| Long jump | 7,12 | Ralph Boston | USA | 1967-09-01 |

Hans Lofors hedersledamot

För första gången sedan uppdelningen av Gefle IF var det dags för de finaste utmärkelserna. Hans Lofors utsågs till hedersledamot. Trion Barbro Fahlstedt, Stefan Fougman och Katarina Törnros utsågs till hedersmedlemmar för sina insatser. Evigt unge Stig Vilén fick ett särskilt hedersdiplom som tack för sina unika insatser.

Kort presentation hedersmedlemmar:

Barbro Fahlstedt (tvåa från vänster): Började under flicknamnet Höög som aktiv. JSM-guld i längd 1965 (pers 5,65) och några landskamper. Under de senaste 30 åren har hon varit engagerad inom GIF:s arrangemang och som chefsfunktionär. Hon har även suttit i GIF:s huvudstyrelse.

Stefan Fougman: (saknas på bilden) Uppvuxen i Karlholm. Aktiv höjdhoppare med pers. 2,10. Kom till GIF hösten 1985 och har varit en mycket skicklig tränare. Även utbildare och författare samt landslagsledare. Världselit i höjd som veteran.

Katarina Törnros (tre från vänster): Kom till GIF från Söderhamn 1981. Blev snabbt tränare men var även längdhoppare i Sverige-eliten (som längst 5,80). Landslagsledare med meriter upp till VM. Idag ansvarig för en grupp sprinter och hoppare.

Hedersledamot: Hans Lofors (till vänster): På 1960-talet en duktig sprinter. Kom in i GIF 1983 och har sedan genom



åren haft i stort sett alla viktiga positioner inom GIF. Ofta engagerad som koordinator, ekonomisk controller eller projektledare. Mångårig ordförande i Gefle IF Friidrott.

Specialutmärkelse för mångåriga insatser: Stig Vilén (till höger), född 1925, har varit engagerad inom friidrotten i nära 70 år!

Har verkat i främst IF Skade men hjälper även Gefle IF. Mångårig ordförande i Gästriklands FIF och innehar svensk Friidrotts guldmedalj. Han är fortfarande aktiv på daglig basis som tränare och ledare.

Mats Åkerlind

Sivertsson en av Brynäs största

Före ishockeyspelaren i Brynäs IF, Lars-Åke Sivertsson, Gävle, har efter en tids sjukdom avlidit 72 år gammal. Närmast anhöriga är Anita med barnen Stefan och Pär.

Sivertsson tillhörde Brynäs IF i ishockey och representerade föreningens A-lag elva säsonger mellan 1960 och 1971.

Sivertsson är en av Brynäs IF:s stora genom tiderna. Han spelade 248 matcher i högsta serien, gjorde 257 poäng (177+80).

Sivert var hälsing, uppvuxen i Bollnäs där han började spela bandy, men så småningom gled hans intresse mer och mer över till hockey och i IK Warpen kom han i kontakt med hockey för första gången.

Under sin tid som rekryt på I14 i Gävle kom han i kontakt med Brynäs ledarstab med legendariske Thure Wickberg som ordförande. Brynäs hade redan värvat Siverts klubb-kamrat Kjell Pipis Larsson från Warpen och det var så intresset för Sivertsson väcktes från Brynäs sida.

– När han lumpade på I14 hade han sina civila kläder hemma hos oss. Han var noga med kläderna, skulle alltid ha välpressade byxor och nystruken skjorta när han gick ut och dansade i Gävle, säger Breit Hellman, legendarisk ledare under 40 år i Brynäs.

Innan Lars-Åke kom till Brynäs spelade han i Östers IF i Växjö. – Inför comebacken i högsta serien 1960 åkte jag ner till Växjö och träffade Lars-Åke och gjorde klart för en övergång, säger Hellman. Sivertsson spelade i Brynäs fram till dess han slutade efter sitt sjätte SM-guld.

Under nästan hela sin karriär i föreningen bildade han en kedja tillsammans med Tigern Johansson och Hasse Sjöberg.

– Sivert var högerfattad och som spelare mycket ettrig, en kämpe och pådrivare, han hade roliga backhandskott, kluriga för målvakterna, säger Bosse Hessel, mångårig ledare i Brynäs.

– Lars-Åke var en mycket duktig spelare, sam-

tidigt en bra kille som under alla år betydde mycket för Brynäs, både på och utanför planen. Beskedet om hans bortgång smärtar mig mycket och är tungt att bära, säger Hessel.

Sivertsson låg även bakom Brynäs bästa värvning någonsin, Lennart Tigern Johansson från Wifsta Östrand. De träffades på ett juniorlandslagsläger och Sivert blev bäste kompis med Tigern. Han snackade gott om Brynäs och Tigern blev intresserad och följde med Sivert till Gävle där vi kunde träffas, säger Hellman. Han hade även ett finger med i värvningen av Wille Löfqvist från Strömsbro. Även han skulle komma att bli en viktig faktor i föreningen under många år.

Lars-Åke hade talets gåva och snackade gjorde han även i omklädningsrummet. När han skötte snacket lyssnade även storstjärnor som Tord, Håkan, Lars-Göran och Salmings.

Sivert spelade 28 landskamper med Tre Kronor och två VM-turneringar.



Bengt Persson/Arbetarbladet

Vår förening, GHF, 25 år 2015

Det första mötet att bilda en idrottshistorisk förening ägde rum på Gästriklands IF:s kansli. Jag och Janne Hovdebo hade bjudit in en rad olika personer, som vi trodde hade intresse av det. Intresset var också stort, och det blev en livlig diskussion.

Föreningen bildades inte då men en rad idéer och förslag kom fram och låg till grund för officiella bildandet på Jernvallen i Sandviken år 1990, när Helge Rask, Valbo, valdes till ordförande (den ende som efter 24 år är kvar i "styrelsen" adjungerad är Kaj Annebrant).

Det kom flera än vad vi vågat tro på, och jag fick ge mig ut och skaffa mer kaffebröd.

Bland andra fanns Ingvar Westergren med och tog som vanligt åt sig äran av att ha ordnat mötet. Då frågan diskuterades i förbundets styrelse var han och Sture Sörqvist emellertid mot en förening. De ansåg att det inte fanns något som helst intresse för idrotts-historia.

Jag och Janne trotsade styrelsen och bjöd in med känt resultat. Sture ansåg senare att det var rena turen att det kom så många. Vid mötet diskuterades en eventuell styrelse och vi, både Janne och jag, hade före mötet haft en diskussion med Helge Rask och vi "beordrade" honom att ta på sig ordförandeposten. Det blev ju också så som bekant.

LARS WICKSTRÖM.

Sop-Åke – legendarisk ungdomsledare

Åke Andersson var en ledare av den gamla typen, en som helt ideellt och med en aldrig sviktande entusiasm i stort sett levde för sin förening. Åke hade aldrig idrottat själv, och därför inte hade kvalifikationer för att träna ett lag, men sågs av alla Brynäsare som den naturlige lagledaren både i fotboll och ishockey. Åke hade övertalningsförmåga som få, och när han var på tiggarrått hos olika företag för att ordna priser till olika träffar så godtog han aldrig ett nej som ett svar. På 1950-talet var Sop Åke både stadsdelen Brynäs och Brynäs IF:s mest kände person.

Åke som var ungtal, bodde med mamma på Brynäs-gatan 35. Åke kunde vara långsint och bitter och glömde aldrig en oförrätt. Hans far var kommunalpamp i Gävle. Denne erkände aldrig Åke som sin son. Det var en smärta som Åke bar på under hela sitt liv. Eftersom Åke ibland i sitt arbete besökte Stadshuset, så mötte han ibland sin far som inte ens hälsade. Naturligtvis tog heller inte Åke kontakt. Han hade en barsk och korthuggen framtoning, även när han skämtade. Därför tyckte många att det var svårt att få en riktigt bra kontakt med honom. Men bakom det barska fanns dock ett hjärta av guld och ett slags rättspatos som slog igenom oavsett spörsmål. Han hade klara uppfattningar om att "man skulle göra rätt för sig". Ett annat uttryck han ofta använde var "renhårig". Åke drack inte sprit och avskydde därför spontana fester. Däremot var han den självskrivne medelpunkten vid Brynäs IF:s olika sammankomster. Där han ofta höll ett inspirerat tal. Han betraktade spelarna som "mina grabbar" och var som en ställföreträdande far för många av dem.

Åkes betydelse för Brynäs IF kan inte nog överskattas. Jag minns faktiskt glasklart, då han en gång på tidigt 1950-tal besökte oss på Styrmansgatan och lät oss förstå att han var väldigt bekymrad. Han hade just varit på ett styrelsemöte i BIF. Där många hade åsikten att man borde lägga ner ishockeyverksamheten inom klubben! Anledningen var att den var för dyr att driva, totalt sett. Det kostade med material för spelarna, men den största utgiften var att sköta klubbens egen hemmabana vid Islandsplan. Det skulle spolas och skottas, vilket var de största utgiftsposterna. Detta var den åsikt som styrelsen skulle framlägga till medlemmarna vid det kommande årsmötet. Åkes protester, som enligt Åke själv, uttrycktes som "vad skall mina grabbar göra på vintern då?", bemöttes med tystnad.

Åke tog beslutet att själv anta vaktmästarrollen på ishockeybanan vid Islandsplanen! Hans beryktade övertalningsförmåga resulterade i att flera av hans arbetskamrater på renhållningen ställde upp och på sin fritid hjälpte Åke att sköta banan. Vid matcherna kunde dessa "kargubbar" också få en slant samt en varmkorv med bröd som tack för besväret! Dessutom fick de ju, enligt Åke, "se matcherna gratis".

Tröjor och damasker var av trikå. De skulle lappas och lagas och det åtog sig mamma Emmy att göra! Brynäs ishockey blev på det viset i mångt och mycket rena familjeangelägenheten. När Brynäs IF på det viset blev av med den ekonomiska belastningen gav man så ishockeyn fortsatt liv i föreningen. Åke började tidigt att sköta Brynässkolans lag i ishockey- samt även fotbollstävlingarna, som var viktiga evenemang på den tiden. Framförallt var årgången 1934 framgångsrik och fostrade de flesta spelarna till Brynäs seniorlag på 50-talet.

Ungdomshockeyn var inte speciellt organiserad i tidigare men på 1950-talet drog Åke igång Arsenaligan i fotboll och ishockey. Man anmälde kvarterslag som spelade

seriespel på Islandsbanan. Stort var det när Åke tilldelades tidningen Expressens pris "Expressen statyetten" för Årets Ungdomsledare 1957.

Åke som var mycket intresserad av ungdomar och dess uppfostran, och såg något gott i alla, fick via paret Helge och Stina Fällman, kontakt med Ungdomsvårdsskolan Lövst utanför Stockholm. Paret Fällman jobbade som föreståndare där och informerade Åke om sin verksamhet. Helge Fällman var också scoutledare. När så Åke fick höra att man hade en ishockeyrink på Lövstahemmet så föddes en idé. Självklart skulle ju ett gäng Brynäsgrabbar åka ner över en helg och spela ishockey mot dessa ungdomar som "kommit på glid"!

Åke sammankallade ett par lag bestående av både pojklagsspelare och juniorer och reste ner. Jag själv var med på denna resa. Många av spelarnas föräldrar var också med och vi blev inkvarterade i olika stugor på området. Det blev en spännande helg då vi fick träffa alla möjliga killar små som stora och som via olika tragiska bakgrunder hade hamnat snett i livet. "Ishockey spelade vi också, jag minns att Håkan Wickberg var med, liksom Anders Hedin, senare bland annat ordförande i BIF och "Virus" Lindberg, men jag var väldigt ung, kanske 10 år, så jag har inte något klart minne av alla blivande stjärnor som var med.

Åke var i sitt esse. Han satte sig ner, tog sig tid och snackade med killarna om moral och renhårighet, berättade historier och fick som vanligt en väldigt fin och naturlig kontakt med många av dessa sorgebarn. Man kan ju hoppas att han omvände någon. Nåväl, Åke ordnade naturligtvis ett returmöte i Gävle. Vi spelade en match på Hemstabana i Gävle. Grabbarna inkvarterades i olika familjer, företrädesvis hos oss spelare från Gävle. I vår familj bodde en kille som kallades "Katten". Han var 15 år och storrökare. Öknamnet hade han fått eftersom han kunde ta sig in överallt när de gjorde inbrott! Detta berättade han inte utan viss stolthet. Annars var han lugn o fin och skötte sig hyggligt trots rökningen, även om min bror Stefan saknade en leksaksbil när han hade rest hem igen...

Påföljande sommar bjöds många av de skötsammaste eleverna på Lövstahemmet till Gävle och Limön. Där hjälpte de till med snickerier och allmän upprustning av Limöbornas stugor på dagarna. På kvällarna hade man lägereld, gjorde pinnbröd och fikade. Frånsett ett och annat misstänkt inbrott i någon sommarstuga kom dessa killar ifrån vistelsen med godkänt betyg. Åke gick omkring och myste, han hade ordnat så att ungdomar på glid fick umgås med oss vanliga Brynäsare både sommar och vinter. Han levde sin dröm medan Limöborna andades ut efter att ha haft ett kriminellt ungdomsklientel bland sig under en hel vecka.

En typisk Åke-historia var en gång, när vi skulle åka tåg till Ockelbo och spela en pojklagsmatch. Vi skulle samlas på perrongen klockan 9. När vi stod där klockan 9, så såg vi två spelare komma gåendes från Brynäsåshället i sakta mak. Ove Söderlund och Svante Westberg. När dom kom upp på perrongen 7-8 minuter över 9, gick Åke fram till dom och sa: "vart skall ni då grabbar?" Dom sa: "vi skall åka tåg till Ockelbo och spela". Åke sa då: "det skall ni inte alls det, Dom grabbarna var här klockan 9 dom, vi ses på träningen i morgon". Tycker jag minns att Åke gick ikapp de ledsna killarna och lät dem följa med oss i alla fall. Förmodligen sista gången de båda kom för sent till en samling.

Christer Carlsson

Boule – Så gick det till...

Boulen i Sverige introducerades i mitten på 1950-talet i Stockholmsförorten Vällingby av ”Mr Boule”, Jacques Adlivankin. Jacques flyttar 1962 till Fagersjö i södra Stockholm och där slår boulen rot. Så kommer Fagersjö IF till. Det blir början till Sveriges första Bouleklubb.

Från och med den här tidpunkten är boulen inte längre enbart knuten till Jacques Adlivankin. Här och var, mest i Stockholmsregionen men efterhand och under 1970-talet introduceras sporten på ett flertal andra orter. Fransmän i förskingringen bildar i Malmö La Boule d’Or 1978 samt samma år i Göteborg, Kanonkulorna.

Prins Bertil – ”Boule-prinsen”

”Bouleprinsen” Prins Bertil var inte bara en duktig boulespelare. Han betydde mycket för boulen, inte minst ur PR-synpunkt. Prins Bertil anammade boulen under sin tid i Sainte Maxime på Franska Rivieran. Där kom han i kontakt med Jacques och dennes halvbror Jean som han för övrigt vann DM-guld i Stockholmsdistriktet med år 1983.

Fransmän även i Gävle

Gävles betydelse för boulen utveckling i Sveriges ska inte underskattas. Också hos oss i Gävle fanns det ett antal fransmän, här verksamma inom restaurangnäringen, som med familj och vänner ägnade fritiden åt samvaro kring boulekloten. Se vidare under avsnitt La Boule Joyeuse (LBJ).

1976 introducerades boulen också i Skåne (Bara Boule) utan inspiration från Frankrike. Här uppförs Sveriges första planerade boulebana och här kommer också det första officiella SM att hållas 1978. 150 deltagare från 13 klubbar gör upp om medaljerna i kategorierna Dubbel och Singel. Från Gävle och LBJ deltar Denis Bizot och Leslie Holm.

SM i Gävle 1979

La Boule Joyeuse arrangerar SM 1979 på Sätra i kategorierna Dubbel, Trippel och Singel med 200 tävlande från 17 klubba. Tillsammans med La Boule Cassée arrangeras SM 1981 i Andersberg. Då 250 deltagare från 30 klubbar deltar. Även en juniorklass i dubbel införs.

Sveriges äldsta sanktionerade bouletävling har arrangerats utan uppehåll sedan 1977 i Gävle. Gefle Cup tillhör klassikerna och i början kom regelbundet deltagare ända från Skåne. Numera reser inte spelare långt för att vara med i en vanlig tävling, men intresset är fortfarande mycket stort för dessa välarrangerade tävlingar som senaste åren spelas vid vår vackra boulehall vid Estradenområdet.

Svenska Bouleförbundet

Svenska Bouleförbundet bildas år 1977 och blir medlem i Riksidrottsförbundet 1989. En av La Boule Joyeuse’s första medlemmar och en Sveriges mest kända profiler genom tiderna är Jean Amiot. Jean har funnits med sedan verksamheten formaliserades i La Boule Joyeuse och i och med att Svenska Bouleförbundet bildas år 1977. Jean kom sedan att bli Bouleförbundets fjärde ordförande år 1989. Förutom engagemanget på förbunds nivå kom Jean att vara mycket drivande i klubbarbetet redan från start.

Svealands Bouleförbund

1987 delar Svenska Bouleförbundet upp klubbarna i ett antal regioner och ger klubbarna i uppdrag att bilda distrikt och utse lokala förbundsstyrelser. I vår region går uppdraget till LBJ varvid en interimstyrelse med Jean Amiot som ordförande tillsättes fram till att ett ordinarie årsmöte kan hållas under oktober månad. Nu bildas Distrikt Norr och de 5 klubbar som ingår vid denna tidpunkt är förutom La Boule Joyeuse (LBJ), Klotskallarna (KLO) från Borlänge, Upsala Petanque Club (UPC) samt Société Arctique Boule (ARC) från Boden.

Dessutom ingår Boule IT (BIT) från Karlstad. Totalt finns vid detta tillfälle 169 licensierade spelare i distriktet. Efter hand som nya klubbar startar verksamheter blir distriktet allt för stort och 1994 delas Norr upp i Svealands respektive i Nordsvenska Bouleförbundet. Vid detta tillfälle finns i Svealands Bouleförbund 29 klubbar och 450 licensierade spelare samt i Nordsvenska Bouleförbundet 15 klubbar och 251 licensierade spelare. Vid utgången av 2012 ingår ett 40-tal klubbar med ca 900 licensierade spelare i Svealands Bouleförbund.

La Boule Joyeuse

Ett antal fransmän verksamma inom restaurangnäringen med familjer samlades med viss regelbundenhet, oftast i Boulognerskogen för att spela boule. Ofta med picnic. Så småningom beslutade ett antal av dessa fransmän (bland andra Denis Bizot, Henri Tanzilli och Gerard Hoinard) med vänner år 1976 att bilda klubben La Boule Joyeuse (LBJ). Det franska blodet svallade rött och hett periodvis och svårigheter till

kompromissande var stundtals påfallande. Redan något år efter klubbens formella bildande hoppar Denis Bizot och Gerard Hoinard av och bildar La Boule Cassée (Det träsiga klotet).

Klubben upphör dock 1985 och Denis återkommer till LBJ. Bland kretsen av fransmän hittar vi även en svensk tandläkare, Bertil Mathsson, som kommit i kontakt med boulen under semester i Frankrike. Klubben registreras hos kommunen i början av 1977 och ansluts till Svenska Bouleförbundet i och med att förbundet bildas samma år. Därmed är LBJ en av Sveriges äldsta klubbar vid sidan av Fagersjö IF och Bara Boule. LBJ har under senare tid varit mycket framgångsrika på tävlingsbanorna med ett flertal medaljer under SM, varav ett guld 1997 i veteranlassen till Lars Olov Persson och Bengt Söderman.

Haga BS

Klubben bildas 1992 och regionens boulespelare får då för första gången tillgång till en hall vid Sörby Urffjäll där en av Hagas medlemmar uppför en mindre boulehall med plats för ett 30-tal utövere. Haga BS har dock lagt ner sin verksamhet.

På initiativ av Åse Brigell, Caj Collin och Adam Brodin bryter sig ett antal medlemmar ur La Boule Joyeuse år 1993 och bildar BK Esplanad. Första tiden träffas man då och då på Stortorget och diskuterar var man ska träffas för att spela under veckan. Ibland blev det i Boulognerskogen, ibland vid Esplanaden. Redan under 1994 får klubben mer struktur och under året kunde man hyra en lokal på Alderholmen och därmed kan man också börja spela boule året om.

Uthyrning till andra föreningar medför att man bygger upp en stabil ekonomi i klubben. Från att haft ett 10-tal medlemmar initialt är klubben vid ingången av år 2014 uppe i ett 90-tal medlemmar varav ca 30 med licens. Klubben är i första hand en klubb för ”socialboule”, även om klubben då och då blixtrar till i tävlingssammanhang.

Silverbäckarna

Silverbäckarna bildades 1998 och initiativtagarna var Bertil Sundgren, Elsa Engelbrekt och Bengt Nilsson. Redan från start bestod klubben av ett 20-tal medlemmar som tog initiativet till att bygga ett antal banor vid Rutudden i Trödjefjärden. Klubben har infört verksamhetsåret 2014 ett drygt 30-tal medlemmar varav hälften med licens. Verksamheten mattades något i och med att Trödjeklubben (nedan) bildas året därpå. Fortfarande har en trogen skara medverkat till att verksamheten stabiliserats och utbyte sker kontinuerligt med övriga klubbar i regionen. Några av klubbens medlemmar har också deltagit i SM.

Trödje Boule är en sektion inom Trödje IK och bildad i början av 2000 av Berth Hillgren som drivande kraft med stort stöd av Kalle Hillman och Bo Persson. 12 banor byggdes till en början och efter att verksamheten utökats i samband med uppstarten av propagandatävlingen Trödjekulan år 2010, byggdes området ut ytterligare och man har idag erkänt fina banor med klubbstuga och en mycket god sammanhållning i klubben. Medlemsantalet inför 2014 uppgår till 65 och har fördubblats sedan starten. Av dessa har 18 licens och många har också nått goda framgångar på tävlingsbanorna.

Gefle Boulesällskap 2006

Föreningen bildades formellt den 21 augusti år 2006 och initiativet kom från den ”Hallgruppen” som startade sitt arbete redan året innan på initiativ av Nisse Stenbeck och var ett samarbete mellan La Boule Joyeuse och BK Esplanad.

Hallgruppen bestod vid den här tiden, förutom av Nisse, även av Jan Ove Thörnberg, Mikael Johansson Rolfmark och Tommy Åberg från LBJ och av Torsten Lindqvist, Uno Eriksson, Gösta Nises, Alex Strachan och Ralph Lundgren från Esplanad.

Hallgruppens initiala uppgift var att försöka finna en alternativ lokal till den hall man då spelade i på Alderholmen. Efter en tid fick gruppen till ett samarbete med Gestrike Invest AB som ägde Folkparksområdet på Sätraåsen. Här uppfördes efter gruppens önskemål nu en av Sveriges vackraste boulehallar på cirka 1100 kvm. som klubben kunde hyra till en rimlig penning. För att enklare kunna driva och administrera hallen bildades den nya föreningen.

Från 1 juli 2011 har hallen övergått i det kommunala bolaget Gavlefastigheters ägo och tack vare ett successivt ökat intresse för boulesporten i regionen kan vi numer betala en marknadsmässig hyra. Och förutom regelbundna tävlingar med deltagande från stora delar av landet tränar i dag 500 boulespelare cirka varje vecka under inomhussäsongen i hallen. Antalet besökare under 2013 översteg 14 000. Inför sommaren 2013 iordningsställdes ett större område i direkt anslutning till hallen för utomhusspelet. Då boulespelandet ökat successivt har 20-talet föreningar också sin verksamhet förlagd hit vintertid.

Mr Boule i Gävle. NILS GÖRAN STENBECK

Verksamhetsberättelse 2013

Gästrikedrottens Historiska Förening (GHF)

Årsmötet 2013

Vid årsmötet höll Calle Barrling, ansvarig för damlandslaget U 19, ett uppskattat föredrag om sina uppgifter som ledare på klubbnivå och senare i Svenska Fotbollsförbundet med inriktning på damlandslagen.

GHF:s idrottshistoriska förtjänstdiplom tilldelades:

Karl Otto Aspögren – aktiv och ledare i ishockey och orientering under mer än 60 år.

Inga Lisa Eriksson – framgångsrik orienterare och ledare under mer än 60 år.

Hans Lofors – ledare och ansvarig för Gefle IF Fridrott och ansvarig för SM-arrangemang.

Inge Olsson – mångårigt ledarskap och ansvar i Gästriklands Fotbollsförbund

Anders Wetterberg – aktiv i tennis på elitnivå och ledare i tennis, ansvarig i Gefle IF Fridrott.

Styrelsen 2013 och styrelsearbetet

Anders Hedin (omvald 1 år)

Vakans vice ordförande

Kassör Curt Larsson (kvarstående 1 år)

Sekreterare Bo Nordlund (kvarstående 1 år)

Ledamot Lars Blomgren (kvarstående 1 år)

Ledamöter Lillemor Forsberg, Anders Steffen (nyvalda 2 år)

Adjungerade ledamöter Kaj Annebrant, Anders Hedbom (omvalda 1 år).

I programverksamheten har Lars-Vidar Ström bistått styrelsen med filmdokumentation

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden och arbetat i grupper med särskilda uppgifter.

På Gästriklands Idrottsförbunds hemsida har GHF fått plats med information om föreningen.

GHF är medlem i Sveriges Idrottshistoriska Förening och Idrottshistoriska Riksförbundet.

Kaj Annebrant och Bo Nordlund representerade GHF vid konferensen för idrottshistoriska organisationer vid Riksidrottsmuseet 17–18 september 2013.

Styrelsen har haft utbyte med grannidrottsdistriktens idrottshistoriska föreningar samt utbytt medlemsblad med idrottshistoriska organisationer i landet.

Styrelsen hade i september sammanträde med ansvarig för Göransson Arena om att där återupprätta videoprogrammet ”Stopptid” och göra det publikt tillgängligt samt exponera Valter Nyströms och Arne Norr-backs prissamlingar. Beslut har ännu icke kommit från Göransson Arena.

Medlemmar

307 medlemmar fördelade på 254 enskilda, 15 distriktsförbund, 38 föreningar. (Enligt registrering oktober 2013).

Medlemsblad

GHF har gett ut medlemsblad i april och november med Kaj Annebrant som ansvarig utgivare. Ola Bergendahl och Nils Frölander har varit tekniskt ansvariga för tryck.

För utförligare redovisning av verksamheten hänvisar vi till medlemsbladen

Medlemsresa 2013

Verksamheten under året gick en hel del i damfotbollens tecken med program på årsmötet och artiklar i ett medlemsblad. Mer är femtio medlemmar deltog i den uppskattade resan till Friends Arena och EM-finalen i fotboll för damer.

Arrangemang

Kaj Annebrant svarade tillsammans med Lars-Vidar Ström för program vid Jernvallens 75-års jubileum. Vid Hembygdsföreningen Gävle Gilles program om Strömvallen höll Bo Nordlund föredrag om arenans historia.

I december planerade styrelsen i samarbete med SISU och Gävle Stadsbibliotek för ett program om ”Strömvallen – Multiarena sedan 1923” att genomföras i januari 2014.

Arkivalier

Under året flyttade Gästriklands Idrottsförbund till nya lokaler i Teknikparken Gävle.

GHF måste därmed utrymma sitt förråd och har ännu icke vid årsskiftet funnit ny lokal för utställningsmaterial, litteratur m.m. Material har flyttats för arkivering i Sandviken.

Den dokumentation av verksamheten som fanns exponerad i förbundets konferenslokal kommer att bli tillgänglig i förbundets nya lokaler. Som förut arkiveras även handlingar hos Arkiv X, där GHF är medlem.

Tack för 2013!

GHF framför sitt tack till Gästriklands Idrottsförbund och till SISU för stöd och samarbete.

Vi är tacksamma för hjälpsamt bemötande från Arkiv X och Gävle Stadsbibliotek.

Tack till alla medlemmar som sluter upp och visar uppskattning av vår verksamhet!

En förhoppning är att medlemsantalet kan fortsätta växa och att nya krafter engagerar sig i fortsatt utveckling av Gästrikedrottens idrottshistoria.

Styrelsen för Gästrikedrottens Historiska Förening

Verksamhetsplan 2014

Gästrikedrottens Historiska Förening har som målsättning för 2014

- * Att öka antalet medlemmar, enskilda, föreningar och distriktsförbund
- * Att informera om och utveckla idrottshistoria i i Gästriklands föreningar och kommuner
- * Att samarbeta med Gästriklands Idrottsförbund, SISU och Arkiv X för information, dokumentation och arkivering av idrottshistoria
- * Att verka för ökad idrottshistorisk dokumentation av föreningar och av enskilda
- * Att verka för att arkivier ska finnas i Gästriklands alla idrottsföreningar
- * Att ge ut två medlemsblad (april och november) samt utbyta medlemsblad och information med idrottshistoriska muséer i landet som Riksidrottsmuséet på Djurgården i Stockholm och ett 20-tal idrottshistoriska föreningar runt om i Sverige
- * Att arrangera 10:e årets medlemsresa (till Mora) i idrottshistorisk och kulturhistorisk anda
- * Att ha utbyte med grannlänens idrottshistoriska organisationer
- * Att representera GHF vid idrottshistoriska möten och konferenser

Vi uppvaktar Gästrik-föreningar, som fyller 50 år eller mera med specialdiplom, en gång.

Vi delar ut cirka fem förnämliga diplom under vårt årsmöte för att uppmärksamma några idrottshistoriskt förtjänta ledare och aktiva som har samma intresse för idrott som vi!

Bli medlem i Gästrikedrottens Historiska Förening, GHF

Vår förening bildades på Jernvallen i Sandviken 1990 och firar 25-årsjubileum 2015. Vårt mål var att väcka men även underhålla intresset för idrottens historia och utveckling i vårt distrikt i...

- * texter, med bilder och ljud dokumentera idrottares, ledares och idrottshistoria föreningars spännande historia
- * och underlätta för arbetet med kommande jubileumsböcker
- * ordna egna idrottshistoriska kaféer eller bjuda in oss i GHF!
- * GHF två årliga medlemsblad på 16–20 sidor i april och november vill ha tips och gärna en och annan artikel. Vi i styrelsen är skribenter men tar emot läsares och medlemmars tips och texter som bland som andra Lara Wickström, tidigare verksam i Gästriklands Idrottsförbund, regelbundet hjälper oss med.. Han har två artiklar i det här medlemsbladet.
- * Vi uppskattar om ni tänker på medlemsvård. Det gör bland sedan 1991 SAIK AIK, 90 år då, varannan tisdag fem gånger under senhösten och i februari, mars.

GHF svarar för...

- * Förvaring av böcker, dokument och bilder hos bland Gästriklands Idrottsförbund i Gävle
- * GHF lämnar dokument till Arkiv Gävleborg i Gävle och till Kommunarkivet i Sandviken
- * Vi har ett "idrottsrum" med album, idrottsböcker och idrottsmaterial hos Folkbiblioteket i Sandvikens Folkets hus.
- * I Jernvallens foajé finns en utställning om tyngdlyftaren Arne Norrbacks idrottsliv
- * GHF har dessutom två egna skyltfönster där och vid ishockeyarenan, publikgången bakom den tidigare fotbollsläktaren, där publiken bland annat strömmade till under Fotbolls-VM. Den används nu när SAIK Bandy spelar utomhusmatcher.

Gästrikedrottens Historiska Förening

GHF:s postgirokonto: 81 60 67– 3 Bankgiro 5602-3559

Att. Curt Larsson Lindesnäsavägen 7 D, 806 28 Gävle. Tel: 026-19 78 32. Mobil 070-6656121
e-mail curt.larsson42@comhem.se

Ordförande: Anders Hedin, Nyhemsstigen 5, 804 27 Gävle. Tel: 070-797 1284
e-mail anders.hedin44@gmail.com

Sekreterare: Bo Nordlund, Strömsborgsvägen 8, 802 66 Gävle. Tel: 026-61 88 99. Mobil 070-680 6599
e-mail bo.nordlund@telia.com

Ansvarig för medlemsbladet: Kaj Annebrant Granitvägen 24 E, 752 43 Uppsala. Tel: 018-51 38 18
e-mail kaj.annebrant@telia.com

Förslag till Budget 2014

| | INTÄKTER | KOSTNADER |
|--|---------------|---------------|
| Medlemsavgifter | 23.000 | 0 |
| Resor i tjänsten, Kurser, Konferenser | 0 | 2.300 |
| Material/Skyltfönster Jernvallen/Arkiv | 0 | 500 |
| Årsmötet | 0 | 3.300 |
| Uppvaktningar/Gåvor/Utmärkelser | 0 | 1.600 |
| Kontorsmaterial/Porto/Bank & Postavg. | 0 | 2.800 |
| Medlemsbladet | 0 | 6.800 |
| Årsavgifter Historiska Förbund | 0 | 200 |
| Medlemsresa, Idrottscaféer | 0 | 6.000 |
| Bidrag och övriga kostnader | 1.000 | 500 |
| SUMMA KRONOR | 24.000 | 24.000 |

Notering: Idrottsförbundet/SISU subventionerar tryckning och utskick med ca 14.000 kr.

Ekonomisk redovisning 2013.01.01 t.o.m. 2013.12.-31

Utgående Balans 2012:

Tillgångar:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Bank | 25.709:08 |
| PlusGiro | 4.145:29 |
| Summa tillgångar: | 29.854:37 |

Skulder och Eget Kapital:

| | |
|--|------------------|
| Leverantörsskulder | 0:— |
| Eget Kapital | 29.854:37 |
| Summa skulder och eget kapital: | 29.854:37 |

Resultaträkning:

Kostnader:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Årsavgift/Medlemsblad anm. 1 | 6.801:— |
| Styrelse & Årsmöte | 3.260:— |
| Resor/Kontorsmaterial/Porto | 1.658:— |
| Medlemsresa anm. 2 | 5.720:— |
| Uppvaktningar/Gåva/Utmärkelse | 1.555:— |
| Material/Skyltfönster/Arkiv | 503:— |
| Tidskrifter/Böcker/Kurser | 150:— |
| Bank & Postavgifter | 2.310:— |
| Årets Överskott | 6.393:— |
| Summa | 28.350:— |

Intäkter:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Medlemsavgifter anm. 3 | 24.350:— |
| Bidrag anm. 4 | 4.000:— |
| Summa | 28.350:— |

Utgående Balans 2013:

Tillgångar:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Bank | 33.487:08 |
| Plusgiro | 2.760:29 |
| Summa tillgångar: | 36.247:37 |

Skulder och Eget Kapital 2013:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Leverantörsskulder | 0:— |
| Eget Kapital | 36.247:37 |
| Summa skulder och eget kapital | 36.247:37 |

Anm. 1 Kostnad utskick 14.000 uppsk. Gästriklands Idrottsförbund ingår ej. **Anm. 2** Medlemsresa Friends Arena Inkomster 20.200:— Utgifter 25.920:—. **Anm. 3** Medlemsavg 2.100:— avser 2014. **Anm. 4** SISU aktiviteter 2012.

Kassörens ruta:

Under året 2013 har vår medlem Anders Eriksson Gävle, tidigare ordförande, gått ur tiden och lämnat oss i stor sorg och saknad.

Samtidigt har GHF fått nya medlemmar i: Anders Wetterberg, Peter Johanson, Gunnar Lindbom, Jan Röde, Håkan Håkansson, Christer Karlsson, Lars Sandberg, Bengt Fröjdfeldt, Lars Öberg, Margareta Gavlefors och Per-Gustav Florell, alla boende i Gävle.

Dan Nordfeldt, Sandviken. *Alla välkomna till föreningen.*

Medlemsantalet 2014 är 303 fördelat på 254 enskilda, 14 förbund och 35 föreningar.

Medlemsavgiften för 2014 inbetalas på plusgiro 81 60 67-3 eller bankgiro 5602-3559

Har du redan betalt din medlemsavgift för 2014 kan du bortse från medskickad avi.

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn, adress på talongen, och eventuell adressändring.

Tyvärr har vi varit tvungna att ta bort några medlemmar, som Gamla GIFare, IFK Gävle, Gästriklands Cykelförbund på grund av att adressändring inte fungerat eller att man uteblivit betala avgiften. Har du flyttat? Meddela oss gm. att mejla curt.larsson42@comhem.se.

Medlemsavgiften är: Förbund/Företag: 200 kronor, Förening 150 kr och enskild medlem 75 kronor/år.

Vi hoppas på ännu bättre stöd för att bevara allas vår Idrottshistoria!

Medlemsavgifterna är vår största inkomstkälla och vi vill bli fler.